

48 UUR IN... FLORENCE

Sfeervolle pleintjes, designer- en vintageshops en aperitivo op een zonnig terras: perfecte redenen voor een weekend flaneren door de straten van Florence.

TEKST SARA MADOU | BEELD SHUTTERSTOCK



HOE & WANNEER

- › **BESTE REISTIJD** mei-juni, september (in de zomer is het erg heet in de stad)
- › **TEMPERATUUR** 20 tot 25°C in mei-juni
- › **VLEGTICKET** vanaf € 190 p.p. voor een retourvlucht met Vueling vanaf Schiphol
- › **REISTIJD** 1,5 uur

Welke wijk?

Het historische centrum van Florence, en daarmee het hart van de stad, is verrassend klein. Je loopt in een halfuurtje van de ene naar de andere kant. Santa Croce of het Piazza Santo Spirito is *the place to be* als je je in het nachtleven wilt storten. Kom je met de auto, zoek dan een hotel of B&B buiten het historische centrum: auto's mogen daar namelijk niet komen. Buiten het centrum logeren heeft bovendien een ander voordeel, want het is stiekem best leuk om je voor even een 'echte Italiaan' te voelen tussen locals. Heb je tijd over of ben je al eerder in Florence geweest, ga dan ook zeker even naar Fiesole. In dit dorpje, op een halfuurtje rijden, heb je een prachtig uitzicht op de stad en de heuvels eromheen.



BOULIQUE NADINE

DÉ 10 HOTSPOTS



LA BOTTEGA DEL BUON CAFFÉ

1/ PIAZZA SANTO SPIRITO
Het stikt van de gezellige pleintjes, dus struin gewoon rond en ontdek je eigen favoriet. Het zonnige Piazza Santo Spirito is een fijne plek om met een Aperol Spritz op 't terras te zitten. En op zondag is er een antiekmarkt.

2/ RIVALTA CAFÉ
Florence is een paradijs voor wijnliefhebbers. In Toscane

is de Chianti Classico favoriet, maar bestel ook eens een Trebbiano bij een enoteca of wijnbar. Bijvoorbeeld bij Rivalta Café, langs de rivier Arno.
Lungarno Corsini 14R

3/ VINTAGE
Je kent Florence waarschijnlijk vooral van *high end* designers als Ferragamo, Cavalli en Gucci, maar ook voor vintage

is de stad een regelrechte aanrader. Onze favorieten: het door stylisten drukbezochte Ceri Vintage (Via dei Serragli 26R), de vintage sieraden van 9 Rosso Firenze (Borgo San Jacopo 9R) en Boutique Nadine, met een bijzonder aanbod kleding – ook voor mannen –, tassen en schoenen. Er zijn twee vestigingen: bij Ponte Vecchio en Santa Croce.

4/ LA BOTTEGA DEL BUON CAFFÉ
Je kunt het in Florence niet snel fout doen qua eten, zeker niet wanneer je nét even van de gebaande paden afwijkt. Heb je iets te vieren, dan is dit de ideale plek: vanwege de Michelinster moet je wel je portemonnee trekken, maar het is dan ook onvergetelijk goed. *Lungarno Benvenuto Cellini, 69R*

Cultuur snuiven

In een stad die geschiedenis ademt, kijk je je ogen al uit als je gewoon op straat loopt en hier en daar een basiliek in schiet. Wil je nog meer cultuur snuiven, dan is Palazzo Vecchio het bekendste museum. Er hangen werken van Italiaanse favorieten als Donatello, Mantegna en Pontormo, maar ook het dodenmasker van Dante en *David* van Michelangelo zijn er te zien. Die laatste wil iedereen zien, dus als je geen zin hebt om je in het gedrang te storten: de negentiende-eeuwse replica voor de ingang van het museum lijkt sprekend op *the real deal*. Zo bespaar je mooi wat tijd om de toren van het palazzo te beklimmen, met een fantastisch uitzicht over de stad als beloning.

Aperitivo

Het allerleukst én gezelligst in elke Italiaanse stad is natuurlijk de aperitivo. Rond een uur of zes stromen de terrassen vol. Bestel je een vino of cocktail, dan krijg je daar bijna overal gratis lekkere hapjes bij: van bruschetta tot formaggio. Soms zó veel, dat je meteen snapt waarom de gemiddelde Italiaan pas rond een uur of negen, half tien een restaurant binnenstapt.



BOBOLI-TUINEN



PIAZZA DELLA REPUBBLICA



PONTE VECCHIO

Good to know

- › De Ponte Vecchio, Boboli-tuinen, het Palazzo Medici-Riccardi, de Dom: er is op historisch gebied veel te zien in Florence. Dat kan een tikje overweldigend zijn. Ons advies: kies maximaal twee bezienswaardigheden per dag en vul de rest van de tijd met wandelen en terrasjes.
- › Milaan staat bekend als dé *high fashion capital*, maar even rondlopen in de shopping malls van Palazzo Pitti en je weet dat Florence er niet voor onderdoet.
- › In de basiliek Santa Maria Novella verkopen ze de beroemde Cara d'Armenia-papiertjes, die er nog net zo uitzien als toen ze werden uitgevonden in de zestiende eeuw. Deze lekker geurende strookjes papier kun je in brand steken en daarna uitblazen, om minder fijne luchtjes te laten verdwijnen.



STARBENE GOLD

5/ STARBENE GOLD

De hemel op aarde als je glutenvrij eet, maar ook geweldig als je daar normaal eigenlijk niet zo op let. De broodjes, calzons en eclairs zijn werkelijk *delicimo*.
Via De'Neri, 13R

6/ LA MENAGERE

De prachtige setting, de antipasti: hier wil je echt nooit meer weg. *Via de' Ginori, 8R*



LA MENAGERE

7/ OBICÁ

Ze zitten ook in Engeland en de Verenigde Staten, maar de vestiging in Florence is zonder twijfel de mooiste. En niet alleen daarom, maar ook vanwege de buffelmozzarella wil je hier eten.
Via de'Tornabuoni 16

8/ B&B'S

Goede hoteldeals scoor je via sites als Trivago en Travel-



CASA ROVAI

9/ CASA ROVAI

Dit guesthouse heeft zes kamers met bijzonder negentiende-eeuws meubilair, waar je logeert vanaf € 110 per nacht. Op steenworp afstand van de Dom, dus een ideale uitvalsbasis om de stad verder te verkennen.
Via Fiesolana, 1

bird, maar Florence heeft ook veel fijne, kleinschalige B&B's.

10/ LA TERRAZZA

Als deze rooftopbar boven het Continentale Hotel om 14.00 uur opent, staat er vaak al een rij voor de deur. Volledig terecht, want eenmaal binnen (of nou ja, buiten) wil je hier het liefst voor altijd blijven. Het is dus slim om op tijd te komen én wat extra aandacht te besteden aan je outfit.
Vicole dell'Oro, 6